

Vluchtelingen

Ze komen van ver.

Door woeste zeeën.

Maar nu zijn ze hier.



angst op zee

Angst op de zee
wie weet ben ik veilig
maar misschien ook niet.
Ik zoek het land
maar het lukt me niet

Juraremre 10jaar



Niets

Ik voel my niet thuis
g

Heb geen speelgoed

Niets

Moet vrienden zoeken

Ben alleen

Alles wat myn droom is

Komt niet uit

Niets

Elke 10 jaar 2005

vluchten

Ik ben verdrietig.
Ik ben bang.
vluchten is het enige wat ik kan.

malki

De vluchteling

In een heel gammel bootje.

In een Zee van hoop.

met de vraag hoe je leven verder gaat.

Met maar de helft van jexzelf

De andere helft vlucht je van weg.

Gaan

Suze



De tijd

De tijd tikt door.
Maar ze blijven komen.
In een groep in stromen.
Schuilen voor de oorlog.
Schuilen voor de dood.
Met alleen een gammel boot.

Guze





Uitkijktoren van ver

Ze dromen van een land waar
ze veilig kunnen wonen. geen
land met oorlog en geweld.
Maar een land met vrede.
waar je kunt zeggen wat je wilt!



Alles is weg
Speelgoed, kleding
Niks meer van over.
Snel vluchten anders
Word je doodgeschoten.
Overal bloed, dode mensen.
Maar als je overleeft,
Moet je veel geluk hebben.



De dood

de dood is moeilijk
de dood is hard.

Maar degene die sterft
voelt alles vredig aan.

Maar degene die
slecht deed gaat er
kapot van.





ellende

alleen maar ellende
ellende hier ellende daar
ik zie het maar,
ik zie het maar
overal waar ik ga
waar ik sta en
waar ik zit

ellende ellende ellende
is er bij mij alleen maar.

Femke 10 jaar

Ulucht je weg van je eigen ik?

Ulucht je weg van je eigen thuis?

Ren je weg over de zee?

Doe je dat ook, of doe je niet mee?

Cato v. hout

De tijd trekt door.

Maar jij bent alleen.

geen mens om je heen.

De tijd trekt door.

Maar jij blijft staan.

Cato V. hout

Over de zee, Ren
Spring over Hagels, lieg.
ben weg.
Van de oerde af-geschooten

De aarde

Is de aarde rond.

Ik sta met mijn benen op de grond.

Hang ik aan de aarde of aan paarden.

Hoe kan ik aan de aarde hangen.

Hang ik er nou aan of sta ik erop.

Ik kom het nooit te weten, Zal ik
het moeten meten. Ik zal het nooit te
weten komen. Wat moet ik nou doen,
ik wil iets goeds voor de aarde doen?

Kiki

Ik ga weg
weg van mijn land
weg van de oorlog
weg van het geweld
ik ga naar de vrede

Hoopt het hier in een azc of zeent het gevallen uit een boot in de zee, ze hebben æendring gemeen. Het zijn almaal vluchtelingen, sommige hebben geluk de andere zijn zielig.

Julius, 10

Weg uit Syrië
weg uit Irak
weg van huis
weg met de spullen
weg met vrienden
weg met familie
nu naar Nederland
en hier een leuk leven leiden



luca

Ik hou van taart,
Ik eet het niet vaak,
Maar ik lust het graag.
Want het is taart.



weg

Ik ben weg van huis.

Ik ben weg van mijnen hond.

Maar ik ben ook weg van de oorlog.

Marc 10 jaar

Alléen

Alléen, ik heb niets meer.

Ik trek hier en der wat rond, oproep naar een huis.

Een huis waar ik veilig ben.

Eenmaal aangekomen moet ik weer weg.

Want ik heen ga weetlik niet.

Maar ik niet door.

Bram 10 jaar

De zeeën van bloed stromen over Irah.
Zelfs de veiligheid wordt gevreesd.
De kleuren van mijn hart
zwellen langzaam weg
tot de diepste kleuren
van mijn
hart en van
mijn ziel.

donna M. loijens